



maandag 22 juli 2024

Informatieblad van, voor en door de leden van VLEDDERBOULES

Midzomernachttoernooi 15 juni 2024

Zaterdag 15 juni vond het midzomernachttoernooi plaats. Helaas niet in korte broeken en t-shirts. Het was al weken meer herfst dan zomer. Dus truien en een warme jas was wel nodig. Ik stapte om 21.00 uur in de auto en het regende. Toch beloofde het een gezellige avond te worden.

Marcel opende het toernooi met een kort toespraakje.

Afspraak: we laten ons niet nat regenen. Dan stoppen we de wedstrijd en wachten we tot het droog is. Prima. Hij vertelde, dat hij eerder naar huis ging; een luid gejoel natuurlijk. Maar helaas had hij een goede reden. Zijn fiets ging er vandoor, terwijl hij hem achter een bankje in het bos zette. Hij wilde hem pakken, maar hij viel. Zijn schouder is weer geblesseerd. Beterschap Marcel. Heel vervelend voor je.



Om 21.30u startten we met de eerste wedstrijd. Het regende nog een heel klein beetje. Nadruppelen noemen we dat. Al gauw was iedereen lekker aan het spelen en kwamen de eerste hapjes al langs. Bij de Vledderboules worden we altijd ontzettend verwend. Natuurlijk verzorgd door Lydia en geassisteerd door Yvon.

Buiten zong de merel nog het hoogste lied. De militairen, die rondom ons aanwezig waren, lieten zo af en toe een schot horen. Er heerste een gezellige sfeer op de boulebaan en iedereen deed zijn best om te winnen. Ach ja, je weet nooit hoe een balletje rolt.



Na twee partijen te hebben gespeeld, kregen we allemaal een glaasje hagel en donder. Een traditie bij de Vledderboules. Hagel en donder is een anijsbrandewijn. Een bijzondere eigenschap hiervan: (heb ik even opgezocht) het opwekken van de eetlust en het bevorderen van de spijsvertering. Dus een tip!!

Tegen half 1 speelden we de derde partij. Ja, en dat krijg je na zo'n drankje. Het lied "Kom mee naar buiten allemaal" werd ingezet en uit volle borst meegezongen. Heerlijk!!

Hopelijk hebben jullie nog een beetje van de natuur genoten. Wat hebben we toch een mooie plek. Die prachtige bomen, die tegen de nachtelijke lucht afsteken. Bovendien zag je de maan ook nog tussen de boomkruinen te voorschijn komen.



Wat mij ook ter oren kwam! Er was een team, die de punten namen. Zagen zij het even niet meer zitten??

Om ongeveer half 2 waren de partijen gespeeld en wachtten we op de uitslag.

Een prachtavond en geen druppel regen meer. Wat wil je nog meer!!



Dank aan de uitstekende verzorging en de organisatie. Een pluim op jullie hoed!

Tot slot de prijsuitreiking. Wie o wie??

De eerste was Jan Brugging , de tweede Jolanda Mulder en de derde Jannie ten Berge.

Gefeliciteerd. Zij werden verrast met een lekkere fles wijn.

Lida



Uitslagen:

1. Jan Brugging 3 plus 24.
2. Jolanda Mulder 3 plus 21.
3. Jannie ten Berge 3 plus 20.

